

IN MEMORIAM



Sjirk van der Burg

* 21 november 1917 - † Meppel, 7 juni 2008

Sjirk Frânses van der Burg werd op 21 november 1917 als Friese boerenzoon geboren in het dorp Langsweagen/Langezwaag, gemeente Opsterland, waar hij zijn jeugd doorbracht. Met het oog op een voorgenomen studie theologie werkte hij na de hbs (in Heerenveen) nog twee jaar voor het zogeheten extra-neusexamen gymnasium, maar de eindkeus viel op diergeneeskunde. Sjirk kwam net als ik in 1938 aan in Utrecht en daar werden wij spoedig vrienden.

In september 1939 werd hij gemobiliseerd, maar hij kon, zoals alle dienstplichtige veterinairen, als militair (aspirant reserve-officier paardenarts) zijn studie voortzetten.

De Duitse inval van mei 1940 heeft Sjirk sterk aangegrepen. Zijn afkeer van de bezetter en diens trawanten stak hij niet onder stoelen of banken. Voorjaar 1943 keerde hij zich fel tegen het tekenen van de zogeheten loyaliteitsverklaring. Omdat hij zich uiteraard ook niet meldde voor tewerkstelling in Duitsland, betekende dat voor hem onderduiken en deelname aan het verzet.

Op zijn initiatief kwam het Friestalige verzetsblad 'Frysk en Frij' tot stand. Na de oorlog ging dit verder als regulier week-, later maandblad en tenslotte (tot 1997) als tweemaandelijks magazine. De naam leeft voort in de uitgeverij Frysk en Frij (sedert 1987).

De oorlog en bezetting hadden een grote emotionele 'impact' op Sjirk. Na de bevrijding viel het hem aanvankelijk moeilijk de draad van zijn studie weer op te pakken.

Na zijn afstuderen in 1950 ging hij de grote-huisdierenpraktijk in en in die periode heeft hij bij wijze van spreken geschiedenis geschreven.

Sjirk was Fries in hart en nieren. Als student nam hij al een prominente plaats in in de landelijke federatie van Friese studentenverenigingen. Een door hem aangevochten verkeersovertreding bracht hem in 1951 voor de kantonrechter in Heerenveen. Die meneer had een kwalijke reputatie wat betreft de bejegening van eenvoudige mensen die zich voor zijn hoge rechterstoel uitdrukten in het Fries. Voor Sjirk was dat een reden temeer om consequent zijn Friese moedertaal te gebruiken, waarop de rechter de zitting schorste. Dit incident kreeg na een reeks verwickelingen een 'politiek' vervolg, wat er op termijn toe heeft geleid dat het Fries de officiële status van tweede rijkstaal heeft gekregen, met in de provincie Fryslân in bestuur en rechtspraak dezelfde rechten als het Nederlands.

In 1952 verwisselde Sjirk de praktijk in Lemmer voor de functie van keuringsdierenarts aan het Openbaar Slachthuis in Utrecht en in 1957 volgde zijn benoeming tot hoofd van de vleeskeuringsdienst Noordwest-Veluwe in Harderwijk. Deze functie heeft hij vervuld tot aan zijn pensionering in 1981.

In 1951 trouwde Sjirk met Wytske de Jong, afkomstig uit het buurdorp Kortezwaag, uit welk huwelijk drie zoons werden geboren. Zij vormden een harmonieus gezin. Na zijn pensionering hebben Sjirk en Wytske zich weer in hun geboortestreek gevestigd, namelijk in Lippenhuizen, waar Sjirk op 7 juni van dit jaar is overleden.

Sjirk was in menig opzicht een bijzonder mens met een creatieve geest en een veelzijdige belangstelling. Hij was tegelijk innemend en eigenzinnig, integer, zeer plichtsbewust en bovenal trouw. Velen zullen zijn heengaan betreuren en met sympathie en waardering aan hem terugdenken. Moge deze gedachte Wytske, de kinderen en de kleinkinderen tot steun zijn.

'Farwol, goede freon. Dyn namme nea yn ús gehûgnis stjert.'

Rein Strikwerda